



Oekene, 23/08/2010

Aan de ouders van de nieuwe leerlingen

Geachte heer/mevrouw,

Een tijd geleden was U bij ons op school om Uw zoon/dochter in te schrijven. We danken U voor het vertrouwen en zijn overtuigd van een voortreffelijke samenwerking. We zijn immers samen verantwoordelijk voor de opvoeding van Uw kinderen.

Misschien hebt U nog –ook heel praktische- vragen of mededelingen bij deze grote stap in het leven van Uw zoon of dochter. Of U wilt aan de juf nog wat individuele informatie meegeven of weten hoe alles reilt en zeilt hier op school. Of het kan gewoon interessant zijn om te weten wat, waar en hoe de kinderen alles mee-maken hier op school.

Omdat het op 1 september zelf vrij druk kan zijn, hebben we op die dag soms minder tijd om naar Uw bekommernissen te luisteren. We nodigen U daarom uit **op vrijdag 27 augustus 2010 tussen 17.00 uur en 18.30 uur** voor de eerste kleuterklas en van **17.00 tot 18.00 uur** voor de overige klassen. U –én Uw zoon/dochter zelf natuurlijk- zijn dan welkom in de klas waar de juf tijd neemt om u graag te woord te staan en aandacht te besteden aan al Uw vragen/opmerkingen. Ook de directeur en de zorgcoördinator zijn dan beschikbaar voor informatie.

We vermelden ook nog eens dat er een –algemene- oudercontactavond (dan zonder kinderen) plaatsvindt op maandag 27 september 2010 voor de lagere afdeling en op dinsdag 28 september 2010 voor het kleuter. Daarvoor wordt U uitgenodigd in het begin van het schooljaar.

In de hoop om U te mogen verwelkomen op dit ontmoetingsmoment, ondertekenen wij,

met de meeste hoogachting en in naam van de personeelsleden,

Geert Orgaer,
directeur