

ArKKrant

Jaargang 16 nummer 7

13 januari 2006

Belangrijke data

Pedagogische studiedag	1 feb.
Bosklas eerste en tweede leerjaar	9-10 feb.
oudercomité	9 feb.
Doelenrapport lagere afdeling	17 feb.
Reuske, reuske (interactief poppentheater)	21 feb.
Leren studeren voor (ouders van) L5 & L6	22 feb.
krokusvakantie	27 feb.
oudercomité	9 mrt
KAARTING	18-19 mrt
Kinderboerderij K3+L1	20 mrt
Doelenrapport lagere afdeling	31 mrt
oudercomité	20 apr.
schoolreis	27 apr.
Lokale vrije dag	28 apr.
oudercomité	11 mei
H. Vormsel	13 mei
Doelenrapport lagere afdeling	19 mei
SCHOOLFEEST	21

Geachte Ouders

2005 was voor De Ark het jaar van de bouwwerken:



Er zijn mensen onder ons die **kleine steentjes** bijdragen om onze school op te bouwen: zij zijn onmisbaar voor het geheel.
 Er zijn er die als **hoeksteen** een stuk van onze school dragen: onmisbaar zijn ze, zonder hen zou de Ark niet leven.
 Er zijn mensen die als **siersteen** kleur en leven geven aan onze Ark: zonder hen zou het een saaie bedoening zijn.
 Er zijn er die als **steunbalken** de school dragen, onzichtbaar is hun inzet; onmisbaar hun bijdrage.
 Er zijn er als **mortel** tussen de stenen, zij houden losse stenen samen, ze zijn stille aanwezigheid en evenzeer broodnodig.
 Er zijn er die zichzelf kleiner maken om anderen een plaats te geven.

Een oud verhaal:
 een pasgeboren kind,
 bezorgde ouders,
 vriendelijke herders,
 koningen met geschenken
 en hemelse muziek...

Een mooi begin:
 eenvoud,
 verbondenheid,
 liefde,
 vrede,
 tederheid,
 vriendschap,
 gerechtigheid,
 gulheid,...

Onmisbare stenen om na twee eeuwen te blijven bouwen aan "onze stal" tot een levend huis waar iedereen thuis kan zijn, gebouwd met liefde en waardering voor elke bouwsteen, hoe klein hij ook is.

Zo een levende Ark wensen we jullie in een hopelijk steen-goed 2006 want het goede is... te doen !

Gelukkig nieuwjaar !

Welkom

Vorige maandag 9 januari startten weer vijf peutertjes in onze eerste kleuterklas. **Cédric Millecamp** (broertje van Margaux), **Wout Raes** en **Yuran Raes** (broertje van Yanis), **Chloë Vancoillie** en **Wouter Vande Velde** (broer van Lisa) zijn van harte welkom in onze school. En hun ouders ook natuurlijk. In de eerste kleuterklas zitten nu dertig kinderen, netjes verspreid over juf Saskia en juf Stefanie. Dit brengt onze schoolbevolking op een totaal van 231 kinderen, waarvan 107 kleuters (6 klassen) en 124 leerlingen (7 klassen).

't I s t e d o e n

We hopen dat we straks (volgende week?) groen licht krijgen uit Brussel voor ons subsidiedossier voor nog drie nieuwe klassen op de tweede verdieping en een nieuwe traphal. Dan kunnen we ze met een beetje geluk nog net realiseren tegen september. Dan zijn we ook qua accommodatie klaar om de kinderen de komende jaren comfortabel te huisvesten. Na de nieuwe refter staat dan nog enkel een volwaardige turnzaal op ons verlanglijstje. Maar misschien opent daarvoor een samenwerking met het stadsbestuur de nodige perspectieven?

Ontwikkel je artistiek talent... met Ingel

Wie in de kleuterrefter binnenkomt, kan niet naast het **viezmondjesmonster** kijken. Dat kunstwerkje is ontsproten uit het creatieve brein en de vaardige handen van Inge Schuermans, die instaat voor refterbegeleiding en ochtendopvang.

Dat Ingel barst van artistiek talent is voor ingewijden een open deur intrappen. Maar we willen echter graag U, ouders, én de kinderen, laten meegenieten van de creaties van deze beeldend kunstenaar uit ons korps. Gedurende de maand januari kunt U in de gangen van De Regenboog kennismaken met enkele kunstwerkjes van Inge (die liever met haar artistiekere naam Ingel aangesproken wordt). We zijn er van overtuigd dat U haar werk naar waarde zal weten te schatten. Zo krijgt ons 'parochiaal centrum' naast buurthuis ook al de allures van cultureel centrum.

Deze kleine tentoonstelling is echter slechts een voorsmaakje voor het echte werk. Want bij het zien van zoveel fraais denkt U misschien ook "Dat is toch geestig als je dat kunt", of "Zo'n bijzonder talent zou ik ook graag hebben". Bekruipt ook U de lust om ideeën of gevoelens via een tekening op papier te zetten maar weet u niet hoe er aan te beginnen? Zou U ook zo graag mooi

kunnen tekenen om daarmee Uw kinderen te boeien? Dan is deze "snelcursus" **creatief tekenen**, gegeven door Ingel (zelf gediplomeerd in de 'monumentale kunsten'), een aanbod waarvoor U vliegensvlug moet inschrijven. Ingel zet U immers op weg om Uw tekenvaardigheid te ontwikkelen. In zes woensdagavonden krijgt U telkens een praktische 'tekenles':

ZWART-WIT

Woensdag 8 februari:

korte kennismaking
lijnen en vlakken
verhoudingen
opbouw van een tekening

Woensdag 15 februari:

lichtinval
schaduwen
materialen

Woensdag 22 februari:

afwerken
kritisch kijken
leren van anderen/ fouten

KLEUR

Woensdag 8 maart:

kleuren mengen
harmonie
kleurwaarden

Woensdag 15 maart

de "ziel" in een tekening
materialen
eigen ideeën op papier/ voorstudies

Woensdag 22 maart:

accenten
waardeverdeling
kritisch kijken/ fouten

Na deze lessenreeks moet Uw onvermoede tekentalent eindelijk ontwikkeld zijn. Want zeg niet aan Ingel dat U dat talent niet heeft.

Kostprijs: € 2 per les. U hoeft zelf niets mee te brengen. Inschrijven vooraf is verplicht (mail of telefoon). Er worden slechts tien ouders toegelaten.



1 februari: pedagogische studiedag

De laatste pedagogische studiedag van dit schooljaar vindt plaats op woensdag 1 februari. Dan is er geen school voor de kleuter- en de lagere afdeling. Wél voor de leerkrachten, want dan willen we ons bijscholen rond de prioriteiten van dit schooljaar die de kwaliteit van ons onderwijsaanbod moeten bestendigen.

In de kleuterafdeling werken we rond taalontwikkeling en leren we de methode 'Zeg het maar helemaal' beter kennen. Deze methode bevordert vooral de spraak en zinsbouw bij kleuters.

In de lagere afdeling handelt de vorming dan meer over zelfstandig leren oplossen van problemen en cognitieve ontwikkeling aan de hand van twee methodes: Stippestappen in de onderbouw (met de beertjes van Bash en Camp) en het Veloo-programma in de bovenbouw (zie vorige en volgende nieuwsbrieven).



Bedankt !

U weet, geachte ouders, dat we in De Ark met trots onze katholieke identiteit willen en durven tonen. Oók in de klassen. Van iemand die héél sterk bij de school betrokken blijft, kregen we voor elke klas een nieuw hedendaags kruisbeeld, een mariabeeld en de kunstzinnige kerststal die in de advent van op straat zichtbaar was.

Godsdienst moet in de eerste plaats een dienst aan God zijn. En de religieuze symboliek kan ons daarbij goed op weg zetten.

Daarom dank aan de milde schenker !

11 februari 2006: Tweede Love-Bus Avond

Mannen, geef het gerust toe: eigenlijk haten jullie Valentijn. Dat melige, roze gedoe, dat softe verliefde gekwetter, die wollige gedichtjes en wenskaartjes en cadeautjes en noem maar

op: eigenlijk vinden jullie het allemaal een hoop b..llsh.t en zouden jullie nog het liefst van al op 14 februari een kloeke trein pinten gaan pakken met jullie makkers. Alsof dat stomme gedoe nog niet erg genoeg is, kost het ook nog handenvol geld. Niet alleen verwacht 'zij' een cadeautje, maar je wordt ook nog eens geacht haar mee uit te nemen op restaurant. Ja ho maar, alsof de euro's op onze rug groeien. Geen paniek, er is een uitweg.

Onze vriendenkring organiseert een valentijnavond die je een bom duiten bespaart. Onze Ark-hostessen zullen op zaterdag 11 februari, préValentijnavond in Oekene de tafels afspeuren, en elk koppel dat een rood attriboot draagt, zal bedacht worden met, wat dacht u anders, een stijlvol cadeau. Een marketingstunt? Ongetwijfeld. Maar denk eens na: je draagt een rode das. Of zij draagt een rode panty, stukken goedkoper dan dat ensemble van Dior. Bovendien krijg je een



cadeau van de hostess, dus daar hoeft je ook al geen poen aan te spenderen. Dankuwel, vriendenkring! We beginnen zelfs te verlangen naar 11 februari!

Wat zegt U? U vindt Valentijn gewoon commerciële crap? Dan bent U van het soort dat niets speciaals zal doen....Ja, we kennen dat. "Als je alleen op die dag iets kunt verzinnen en ook alleen dan je partner verrast...heb je weinig fantasie..." Daar zijn wij van de vriendenkring het natuurlijk volmondig mee

eens. Wij verrassen onze wederhelft natuurlijk ook elke dag met een leuk ontbijtje op bed of door samen iets leuks of romantisch te doen. Op 11 februari verrassen wij elkaar dan alleen nog wat extra. En dat doen we dan ook wat graag op een sfeervolle avond samen met vrienden en geliefden.

Liefde voor elkaar en voor de school gaan perfect samen op onze pré-Valentijnavond

. Als het iets méér mag zijn dan het traditionele bloemetje of een slaperig VT4-avondje, kunt U hier met gelijkgezinden komen genieten van een heel verzorgd aanbod. En intussen steunt U de school, meer bepaald de

schoolbus. Onze vriendenkring legt immers elk jaar een aardig bedrag aan de kant voor de schoolbus en de opbrengst van deze 'Love Bus'-avond wordt dan ook gereserveerd voor onze bus, waarvan iedereen meegeniet. Dat heeft U trouwens op Uw maandrekening van december kunnen aflezen.

Zaterdag 11 februari is het dus de pré-Valentijnavond, met de nodige decoratie en ons mooiste vrouwvolk achter de toeg. Voor de all-in forfaitprijs van € 23/persoon zorgen we voor een aangename sfeer, een compleet verzorgd menu en stijlvolle bediening.

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmm,
't zal weer lekker zijn...

Volgend menu wordt U geserveerd:

Cupido's cocktailbar met verliefde hapjes

♥♥♥

Liefdevol buffet van vis- en vleessoorten

♥♥♥

Algoets Amoureux dessertbord

♥♥♥

Koffie en tedere verwennerij

Hou de komende dagen Uw correspondentie in het oog. Snel inschrijven is de boodschap want om het intiem te houden, is het aantal deelnemers niet onbeperkt!

De Buskers is een straatmuzikantengroep van het zuiverste water. De muziek op straat (en ook wel eens in een kroeg) is hun lust en hun leven. Dat bewezen zij reeds vele malen. Hun muziek en hun présence bekoorden de juryleden van verschillende straatmuziekfestivals. Sinds enige tijd zijn zij ook aan het werk in zaal voor een programma met liedjes, conférences en uiteraard een flinke portie humor en ambiance.

Deze groep brengt op 17 maart in De Regenboog de sfeer van een café-chantant waarbij U ongetwijfeld een houten kop moet hebben om niet te beginnen meezingen. Alle ouders zijn van harte uitgenodigd voor deze avond die georganiseerd wordt door het zaalcomité. Kaarten zijn op school te verkrijgen.



Boterhamdag voortaan op vrijdag

Met het instellen van een boterhamdag willen we de kinderen vooral een alternatief bieden voor de minder gezonde en commerciële koekjesmanie. Daarom beslisten we om op woensdag geen koekjes maar enkel boterhammen mee te brengen. Veel ouders of kinderen besteden heel wat aandacht aan het bereiden van de boterham. We willen die inspanning naar waarde schatten en **verplaatsen de boterhamdag daarom naar de vrijdag**. Door de organisatie van de zwemlessen op woensdag was deze dag niet meer opportuun voor meerdere lagere klassen.

Basisschool De Ark

Sint-Eloois-Winkelsestraat 59
8800 Oekene

+32 51 20 32 44
basisschool.de.ark@pandora.be

waar kunnen even belangrijk is als kennen

www.arkorum.be/ark



Vaders, opa's, leerkrachten, vrijwilligers. ALLEN steken de handen uit de mouwen. Zelfs oud-leerlingen helpen mee (op de foto Mathieu Meeuws).

Gedichtendag 2006

Gedichtendag is hét poëziefest van Vlaanderen en Nederland. Ieder jaar, op de laatste donderdag van januari, staat de poëzie in het zonnetje. Gedichtendag 2006 (de zevende al) wordt gevierd op 26 januari en staat in het teken van poëzie en beeldende kunst.

Een dichter werkt immers met woorden en klanken en een beeldend kunstenaar met figuren en kleuren. En die twee hebben meer met elkaar te maken dan je op het eerste gezicht zou denken.

"Ik schilder haar in woorden, ik schrijf haar in roze en blauw"

dichte Hans Hagen. Of de wereldberoemde Franse dichter Arthur Rimbaud (niet te verwarren met Rambo) die aan elke klinker een kleur gaf in zijn gedicht 'Voyelles'. Hiernaast zie je een visueel gedicht van Paul Van Ostayen.

BOEM
PAUKESLAG

daar ligt alles

PLAT

een razen razen razen razen koperen triangel
trommels PAUKEN

een rennen razen rennen razen RENNEN

STOP!

drains in volle slag hooren slangen werpen zich op eerlike
mannen het gezin wankelt de fabriek wankelt
de eer wankelt ligt er
alle begrippen VALLEN

Vrij-willigers = Mensen van Goede Wil

Kerstavond 2005. Die zaterdag werd al vroeg gestart met de werken aan de nieuwe refter.

Wéér konden we een beroep doen op de vrijwilligers van het zaalcomité die 'hun' project van nabij helpen realiseren. Wéér konden we een beroep doen op leerkrachten en partners die nog maar eens vrijwillig een tandje bijsteken. Wéér konden we een beroep doen op vrijwillige ouders. Zelfs grootouders. Zelfs oud-leerlingen.

We moeten allen evenveel bedanken. Ook al is dat gewoonweg onmogelijk. Wat al die mensen gratis gepresteerd hebben, is gewoon ongeëvenaard. We kunnen alleen maar met enorm veel bewondering, dankbaarheid en appreciatie verwonderd zijn dat zoiets mogelijk is. De voorbije weken heb ik het meermaals mogen beamen:

"Dat is toch alleen maar mogelijk in Oekene, hé."

"Zij die dat zien, zouden nogal jaloers opkijken dat zoiets hier wél kan!"

"Laat TV1 daàrover maar eens een SAM-reportage maken. Je vindt dat nérgens!"

"Directeur, ge zijt hier met Uw g... in de boter gevallen hé".

Mensen, mensen... Wat zijn we jullie dankbaar, ouders, leerkrachten, vrijwilligers, oud-leerlingen.

Merci omdat U zich medeverantwoordelijk weet om onze school te helpen bouwen. Letterlijk.

Merci omdat U Uw werk thuis hebt laten liggen om hier te komen metselen. Of te komen 'dienen'. Letterlijk.

Merci omdat U in plaats van te zààggen op het ministerie zélf de handen uit de mouwen komt steken.

Merci omdat U in de vrieskou van 3 januari niet wilde opgeven tot we noodgedwongen moésten stoppen.

Op 24 december, op kerstavond, zei de pastoor toepasselijk in zijn slotwoord van de kerstviering aan de bomvolle kerk: "Vandaag heeft een twaalftal mensen samengewerkt om een muur te bouwen voor de nieuwe refter in de school. Vier ervan zijn aannemers die elk een eigen bedrijf en personeel hebben. Dat die vier mensen sàmen metselen aan een muur (niet elk een aparte muur, neen, samen één muur metselen) is een heel duidelijk teken van 'goede wil'. Zalig kerstfeest".

Inderdaad, mensen van goede wil zijn het. Je vindt ze hier het hele jaar door.

En niet enkel in de kerst-tijd.

En niet enkel met woorden.